

KIKVORSMAN N.V. VRIEND IN NOOD

WAT ER GEBEURDE WAS NIET
ZO MAAR EEN ONGELUK,
ER STAK MEER ACHTER.....
EEN SINISTER KOMPLOT!



HAAIEN

De Hamerhaai ziet er heel raar uit. Aan weerszijden van zijn kop zit een verlengstuk, met ogen op de uiteinden. Zijn neusgaten bevinden zich boven de hoefijzervormige bek. Als hij aangevallen wordt, is de hamerhaai levensgevaarlijk!



Ook kleine haaien kunnen een gevaar voor de mens vormen. Weliswaar kunnen ze hem niet doden, maar wel bijten ze iemand met het grootste gemak van de wereld een vinger af...



De Barracuda is een griezelig en gevaarlijk beest. Meestal valt hij bliksemsnel aan, brengt een dodelijke beet toe en verdwijnt dan even snel als hij gekomen is. De beste verdediging voor duikers is om roerloos te blijven, te schreeuwen en met hun zuurstofapparaat het water te laten borrelen.



N.V. KIKVORSMAN

vriend in nood

Onafgebroken zijn Steve Randall en Jim Collins in touw geweest. In verschillende delen van de wereld hebben zij opdrachten uitgevoerd voor ieder, die een beroep deed op hun bedrijf: "Kikvorsman N.V."



BEEILDSCHERM AVONTUUR verschijnt maandelijks. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND n.v., in samenwerking met Dell Publishing Co., Inc., New York.- Alle rechten voorbehouden.- Copyright 1961 by Dell Publishing Co., Inc.- Printed by D.R.P. Poland.- Alleenverkoop voor Nederland en België: CLASSICS NEDERLAND N.V., Postbus 84, Havenstraat 34, BUSSUM.



Tallose gevaren hebben zij daarbij getrotseerd... En meer dan eens zagen zij de dood in de ogen...

Meestal was het de natuur, die voor deze gevaarlijke situaties zorgde, maar soms ook was het de mens, met zijn eeuwige misdadige hebzucht, die hen bedreigde...



Maar nu hebben de mannen dan eindelijk besloten rust te nemen... nu ja, voor een paar dagen in ieder geval..!

Ah, dit is pas leven! Ik was al bijna vergeten wat het is om lekker lui in de zon te liggen!

Op het ogenblik zou ik niet eens uit deze stoel te krijgen zijn, al zakte de hele pier in elkaar!





"En die keer dat Bud's nieuwsgierigheid hem bijna noodlottig werd... toen hij aangevallen werd door een moordlustige haai. Als jij je harpoengeweer niet schietklaar had gehad, was die gekke Bud er onherroepelijk geweest!"



Wat schrijft hij nog meer, Steve? Hij heeft toch wel...

Ja.. even lezen.. Dat het een behoorlijk groot aquarium is...



en...hmm... dit klinkt allemaal nogal zorgelijk... Er zit hem iets dwars.. maar hij schrijft niet precies wat het is...even geheimzinnig als altijd!



Hij vraagt of we naar Florida willen komen. Wij moeten hem gaan helpen.

Tjonge, dan is er iets bijzonders aan de knikker. Bud is niet het soort man, dat om hulp vraagt.. Niets voor hem!



Betalen kan hij ons niet, schrijft-ie, want door de aankoop van dat aquarium zit hij al behoorlijk aan de grond. Maar wel mogen wij vrouw en kinderen meenemen.





Wel Jim, hoe denk jij erover? Moeten we gaan?

Iemand als Bud kun je onmogelijk iets weigeren. Bovendien trekt een uitstapje naar het zonnige Florida mij wel aan. Ja, ik vind dat we moeten gaan!



Steve en John vertellen het hun vrouwen..

Wel, schat, wat vind jij? Gaan we?

Ik vind het verrukkelijk! Natuurlijk moeten jullie je oude vriend gaan helpen! Bovendien ben ik nog nooit in Florida geweest!



We hoeven er verder geen woorden over vuil te maken... Ik weet zeker dat we allemaal graag gaan!



Wat je zegt, mams! Cindy en ik zijn er in elk geval 100% voor!

Het einde! Een diepzee-aquarium!



Als we het dus allemaal eens zijn kunnen we maar 't best zo gauw mogelijk vertrekken. Ik zal plaatsen bespreken in het vliegtuig.



Fijn. Ik zal Bud telegraferen dat we er aan komen. Probeer of we nog mee kunnen met het vliegtuig van morgenochtend.



De volgende morgen zaten de twee families in het toestel naar Florida. Ze waren in een prettige vakantiestemming en hadden gelukkig geen idee van de moeilijkheden, die hen in Florida wachtten...

De reizigers zijn nu op hun plaats van bestemming en worden verwelkomd door hun gastheer, Bud Jenks, die - ondanks een opgewekt gezicht - niet kan verbergen, dat hij zorgen heeft...

Bud Jenks! Jij ouwe haai! Wat fijn om je weer eens te zien!

Hallo, mensen! Jullie kunnen je niet voorstellen hoe blij ik was toen ik jullie telegram kreeg. Maar daarover praten we later wel. Nu eerst zien dat we thuiskomen!



Hier is het dan. Het enige diepzee-aquarium in Florida, met de meest zeldzame collectie vissen ter wereld!

Zeg, dat ziet er uit als een droom, Bud!

Ik kan me echt niet voorstellen dat de zaken er zo slecht voorstaan, als ik dit hier zie! 't Is fantastisch!



Steve en Jim volgen hun vriend in het bassin en duiken naar beneden de diepte in...

Ik ben bijzonder benieuwd wat hij ons wil laten zien...





...Behalve wanneer het GEEN ongeluk was! Jongens, ik geloof dat iemand probeert me te ruïneren! De bruinvissen werden gedood door een explosie, die opzettelijk veroorzaakt is!

Maar wie zou zo iets doen? En WAAROM zou men zo iets doen?



De meeste van mijn bruinvissen werden aan flarden gereten. De paar die ik nog over had, heb ik zolang naar een kleiner bassin over moeten brengen. Maar ik weet niet hoe lang die nog zullen leven. Want weet je, jongens, een paar van mijn andere vissen zijn... vergiftigd!



Ongehoorlijk! Het lijkt inderdaad wel of iemand je een hak wil zetten. Zeg, heb je er al met de politie over gesproken?

Ja, ze zeiden dat ze zonder aanwijzingen weinig kunnen doen... En intussen kan ik mijn aquarium niet heropenen, totdat de schade is gerepareerd en ik nieuwe vissen heb. Dat kost 'n hoop geld en dat heb ik niet! En vakkensens, die dat kunnen maken, zijn erg duur tegenwoordig..



Wat kunnen wij nu doen om je te helpen, Bud? Want daarvoor zijn we toch hier!

In de eerste plaats zouden we het bassin kunnen droogleggen en proberen de boel beneden te herstellen. Daarna had ik gedacht samen een kleine jacht-expeditie op diepzeevissen te organiseren. Het zal ons drieën best lukken de nieuwe voorraad te vangen, die ik nodig heb voor mijn aquarium! Helpen jullie?



Allicht, zeg! Wanneer beginnen we?

Fijn jongens, bedankt! Het betekent heel veel voor me om mijn aquarium te behouden. Zullen we dan morgenochtend maar meteen starten? Een timmerman hier uit de buurt heeft beloofd me de nodige bouwmaterialen te leveren! Eerlijk gezegd is dat al een pak van mijn hart!



Bud, ben je al naar de bank geweest? Misschien willen ze je daar wel wat geld lenen!

Om je de waarheid te zeggen, geloof ik niet dat ze er veel voor zullen voelen. En helemaal niet met deze narigheden.. Maar ik zal het toch proberen.



Die avond...

Dat was een heerlijk diner, meisjes..
Ted en ik hebben de laatste tijd niet
meer zo lekker gegeten sinds zijn
moeder stierf...



Ik stel voor, dat we al-
lemaal vroeg onder de wol
kruipen. Morgen wordt het
hard aanpakken en
dus zou ik....



Plotseling...

BOOM!



Dat was geen ongeluk! Als ik ooit een bomexplosie heb gehoord, was dit 't wel!

Denk je niet dat je beter de politie kunt waarschuwen, Bud?



Ik weet 't niet... Ik weet het gewoon niet meer...

Jim... ik zou daar beneden wel eens even 'n kijkje willen nemen... Misschien is er nu wel iets achtergebleven...

Goed idee!



Ondanks de invallende duisternis duiken de mannen onmiddellijk naar beneden, ernaar hunkerend dit raadsel op te lossen.

De mannen zoeken de bodem van het bassin af... Ze hebben veel last van de duisternis... maar ze willen in ieder geval iets vinden... als het er is!



Misschien kunnen we toch beter tot morgen wachten...

Dit is moeilijker dan het vinden van een naald in een hooiberg...





O-la-la!
Wat is
dat?



Deze keer kunnen we de politie
misschien wel op een spoor zet-
ten...



Steve is gereed om naar de
oppervlakte te zwemmen. Hij
geeft Jim een teken en begint
aan de stijging.



Zeg, wat
heb jij
daar in
je hand,
makker?

Het lijkt wel een tijd-me-
chanisme, zoals wij in de
oorlog gebruikten bij klei-
ne onderwaterbommen. Als
dit geen aanwijzing is, dan
weet ik het niet meer!



We zullen het achter
slot en grendel bewaren.
Hier ligt het wel safe
tot Bud het morgenoch-
tend kan meenemen naar
de politie...

Degene, die de
bom heeft laten
ontploffen, zou
zich niet erg
lekker voelen als
hij wist dat jij
dit gevonden hebt.
Misschien staan
er wel vinger-
afdrukken op.

Steve en Jim vertellen van hun vondst...

Dat is prachtig
nieuws, jongens!

Morgenochtend moet je het
naar de politie brengen,
Bud. Dit kon wel eens
heel interessant
voor ze zijn.

Ik vind dat we voor van-
daag genoeg opwindung
hebben beleefd. Ik weet
niet wat jullie doen...
maar ik ga naar bed!



Iedereen gaat naar bed, maar Bud is te
opgewonden. Hij moet en zal nog even
het tijd-mechanisme zien...



Bud bekijkt het apparaatje, maar hij weet
niet dat hij een onverwachte bezoeker heeft!



Wie is
daar?
Oh!



Wacht jij
smerige..
HALT!





De indringer ziet kans Bud met het apparaat zo te raken, dat hij even versuft raakt....



De man ontkomt... Bud hijst zich - gewond en half verdrinken - omhoog:..



Het is verdraaid jammer dat je die vent niet goed hebt kunnen zien. Ik stel voor vannacht om beurten de wacht te houden.

Het ging allemaal te vlug! Het ergste is echter, dat we het kastje kwijt zijn. Ik kan niet met lege handen bij de politie aankomen... Maar ik ga in elk geval naar de bank om te proberen geld te lenen. Het Aquarium MOET weer open!



De volgende ochtend gaat Bud naar de bank om te vragen of ze hem willen helpen...

Maar meneer Root, u MOET me helpen! Ik weet zeker, dat mijn diepzee-aquarium een winstgevend bedrijf zal worden. Ik zal mijn schuld heel gauw aflossen!

Het spijt me, meneer Jenks. Ik kan me uw probleem volledig voorstellen en ik zou u ook willen helpen... maar een bank is nu eenmaal een hard-zakelijke onderneming...

A.B. ROOT
VICE-PRES.
PRIVATE

Meneer Jenks, ik heb gehoord met wat voor moeilijkheden u te kampen heeft... Ik begriep, dat het voor u een teleurstelling is, maar het beste zou misschien toch zijn om uw aquarium te verkopen... Ik kan u waarschijnlijk wel helpen met het vinden van een koper.

Nee, dank u, meneer Root. Ik stel uw medeleven zeer op prijs... maar dat aquarium is alles wat ik bezit en ik wil het tot een succes maken! Wie of wat me ook dwars zit, het zal niet lukken om mij tegen te houden. Nu niet en NOOIT!

Als Bud weer thuis komt, ziet hij dat Steve en Jim staan te praten met Ray Akins, de vorige eigenaar van het aquarium...

En hoe is 't gegaan, Bud?

Be-lab-berd!

Hallo, Bud. Je vrienden hier hebben me verteld wat er is gebeurd. Wat een pech! En wat ben ik blij dat ik me uit deze zaak heb teruggetrokken! Laat mij maar makelaartje spelen. Heel wat veiliger en het brengt meer op!

Mèt of zonder hulp van de bank... ik ZAL deze zaak heropenen. Ik weet zeker dat we de schade kunnen repareren. Het grootste probleem is om aan een nieuwe voorraad vissen te komen. Ik moet zorgen dat we daarvoor een boot, een goeie, krijgen.

Waarom neem je de mijne niet?

Ik heb toch nooit tijd om hem te gebruiken! Die goeie ouwe schuit wil ook wel weer eens het zilte sop proeven! Bovendien is alles aan boord ingericht voor het vervoer van levende vis.

Dat is een fijn aanbod, meneer Akins!

Om eerlijk te zijn, en als jij het goed vindt, Bud, zou ik erg graag meegaan op de visvangst! Een beetje beweging kan geen kwaad!

Prachtig, Ray! En bedankt voor alles! M'n vrienden en ik zullen meteen beginnen met de reparatie-werkzaamheden. Zodra we daarmee klaar zijn, zal ik je waarschuwen!



Die middag worden de bouwmaterialen gebracht. De mannen beginnen meteen...



Terwijl het bassin leegloopt, kunnen we deze spullen vast klaar leggen. Volgens mij komt het allemaal best voor elkaar!

Het werk schiet erg vlug op en ieder helpt op zijn manier...

Als we dit observatieraam op z'n plaats hebben, zijn we zo goed als klaar met het bassin. Dat is aardig snel gegaan!

Ik had nooit gedacht nog eens vloeren te moeten vegen voor bruinvissen!



Een paar dagen later is het werk aan het bassin gereed. Bud belt Ray Akins op en de vier mannen gaan op visjacht...

De kustwacht heeft me verteld dat het in deze buurt vol zit met bruinvissen..

Ik hoop dat we er een paar te pakken krijgen!





De mannen duiken weer... Deze keer stuiten ze op een school kleinere, maar zeldzame vissen...

Jammer dat we die bruinvissen gemist hebben, maar deze zijn ook heel wat waard voor het aquarium. Ik ben blij, dat Ray's boot genoeg waterreservoirs heeft. We kunnen net zoveel vissen meenemen als we willen. Misschien zien we toch nog wel een paar bruinvissen...



Als hun eerste vangst aan boord is gebracht gaan de duikers weer naar beneden. Gelukkig komt er juist een nieuwe school bruinvissen aan-zwemmen...



Dat is boffen! Toch nog bruinvissen! Misschien krijgen we er nu een paar te pakken!

Het lukt de mannen vier bruinvissen te vangen, maar de speelse dieren maken het hun niet gemakkelijk... Steve, Jim en Bud worden meegesleurd in een woeste achtervolging...



Ik hoop maar dat Zij eerder moe zijn dan Wij! Anders ziet het er naar uit dat ik de rest van mijn leven door de oceaan rondgesleept wordt achter die schelmen aan...

Eindelijk hebben ze de bruinvissen in een reservoir aan boord gekregen. De mannen gaan weer terug... op zoek naar nog meer buit...

Het zal me benieuwen of we nog wat bijzonders zullen vinden.

Daar gaat Bud achter een paar kleintjes aan..Net als in die goeie, ouwe tijd...



Een barracuda! En Bud ziet hem niet! We moeten iets doen!



Het net sluit zich om de gevaarlijke menseneter... maar de barracuda worstelt venijnig en trekt Steve met zich mee het net in!

Lieve help!

Steve moet er uit!
Die tanden kunnen hem in één keer door midden bijten!





De vangst is volbracht en de duikers zwemmen met hun buit naar de boot...



Ik moet zeggen dat
jullie voor één
dag heel wat werk
hebben verzet!
Houd je er nu mee
op, Bud?

Ik weet het niet, Ray...
Ik kan niet goed lege re-
servoirs zien... Het lief-
ste had ik ze allemaal
vol voor we terug-
gaan...

Zoals je wilt,
Bud! Het is
JOUW aquarium!



De mannen zetten de jacht
voort... Hun voorraad vis-
sen groeit snel, al is het
vaak ten koste van groot
levensgevaar. De visjacht
is een enorm sukses
geworden!





Niemand te zien, Ted.
Misschien heb je het je
alleen maar verbeeld!

Kijk eens naar
die inktvis!
Wat ziet-ie er
gevaarlijk uit.
Brrr, die ogen!



Het is maar goed
dat het water in
het bassin zo laag
staat. Stel je voor
dat hij er uit kon
kruipen... je moet
er niet aan denken!

Wat doet dat stuk
brood hier! En wat
ruikt het raar! Ik
kan het beter met-
een aan paps laten
zien!



De indringer sluipt uit zijn schuilplaats
tevoorschijn, en...

HELP! HELP!
IK VAL!
HELP!



Paps! Steve! Kom gauw! Cin-
dy en Billy liggen in het
bassin van de inktvis!
Iemand gaf ze een duw!

Oh
NEE!



Ik... kan...
er niet bij!

Help! Hij
komt op
ons af...
HELP!



De mannen duiken het water in, tussen de kinderen en de dreigende inktvis...

Niet op tijd!
We moeten de kinderen er uit zien te krijgen!



Steve en Bud handelen snel en duwen de kinderen omhoog, het bassin uit.
Jim probeert de inktvis van ze af te houden...



De inktvis heeft zijn vangarmen om Jim geklemd, ... Bud en Steve proberen hem los te krijgen...

Ik vind het niet leuk om dit met een van mijn mooiste exemplaren te moeten doen, maar Jim is toch altijd belangrijker!



Deff! Dat was werkelijk op het nippertje!



Iedereen is weer veilig aan de kant...

Dit stuk brood is vergiftigd. Met hetzelfde spul werden ook mijn andere vissen gedood! Degene, die dat op zijn geweten heeft, moet tijdens het voeren van de inktvis gestoord zijn door de kinderen!





Ik weet het nu niet meer... Misschien moet ik mijn hele plan maar liever opgeven! Als er mensenlevens mee op het spel staan kan ik er niet mee doorgaan!

Zo moet je niet praten, Bud. Dat is nou precies wat je vijanden willen... dat je er mee stopt! Je MOET het aquarium openen op de vastgestelde datum!



Steve heeft gelijk, paps. Het lukt ons vast en zeker! Zeg, het is tijd om de bruinvissen te voeren. Mag ik het nu eens proberen?

Natuurlijk, jongen!



Wees voorzichtig, Ted... Niet wachten tot de bruinvis bij je hand is. Je moet het in zijn bek laten vallen.

In orde, paps.

Plotseling..



Rennen! Het kwam daar achter die bosjes vandaan!

TED!

BANG!



PUUR AVONTUUR

VEEL WETENSWAARDIGS

**en
SPANNING AAN**

DE LOPENDE BAND



Je vindt het allemaal in WERELD IN BEELD. Deze reeks brengt beeldverhalen van een bijzondere soort. Misschien heb je zelf wel eens gezocht: „Wat valt er toch een hoop te weten in deze wereld en hoe kóm ik het allemaal aan de weet?” Wel, maak dan eens verder kennis met WERELD IN BEELD. Elk deel uit deze fantastische reeks is een wéétboek van de bovenste plank. Maar als je ze eenmaal in je boekenkast hébt, zet ze dan op de onderste plank, om ze steeds dicht bij de hand te hebben. WERELD IN BEELD brengt geen dorre feiten, maar laat je het ontstaan van de wereld, van de dingen, de dieren om je heen fijn méébelevén. Met WERELD IN BEELD wordt lezen een féést. Hierboven staan twee omslagen afgebeeld: dat van VOORHISTORISCHE DIEREN en RUIMTEVAART. Dit zijn de twee uitersten van de geschiedenis van de wereld waarin wij nu leven. Wil je méér weten over alles wat daartussen ligt? WERELD IN BEELD wijst je graag de weg.

Hieronder vindt je een opgave van de titels die al zijn verschenen en overal verkrijgbaar zijn. Bovendien komt er elke maand een boeiende titel bij.

1. LUCHTVAART
2. PIRATEN
3. HET PAARD
4. VOORWERELDLIJKE DIEREN
5. RUIMTEVAART
6. HONDEN
7. DE POLITIE
8. DE KRUISTOCHTEN

9. BEROEMDE GELEERDEN
10. DE FRANSE REVOLUTIE
11. DE JUNGLE
12. COMMUNICATIEMIDDELEN
13. SPOKEN
14. ONTDEKKINGS-
REIZIGERS
15. MEESTERS DER MAGIE

16. BERGEN DE TOPPEN
DER AARDE
17. WALVISYANGST
18. VIKINGS
19. WONDEREN VAN DE
DIEPZEE

WERELD IN BEELD wordt uitgegeven door

CLASSICS NEDERLAND . Postbus 84 . Beeldstad BUSSUM

EEN DAPPERE JONGEN

Dit is Monau, een klein eilandje in de Stille Zuidzee. Het vormt een minuscule onderdeel van de groep Fidzji-Eilanden...

REDT ZIJN EILAND!

Monau ligt ongeveer acht kilometer van 't dichtstbijzijnde eiland. De enige verbinding tussen de eilanden wordt gevormd door de inlandse kano's. Maar de mensen op Monau zouden het niet anders willen. Op deze manier kunnen zij in alle rust en - bovenal - in vrede leven...



Kaynau is een jongen van het eiland. Hij houdt het meest van zwemmen... en van de vissen, waartussen hij zwemt!



Op zekere dag arriveren er vreemdelingen op het stille eiland. Kaynau begrijpt niet waarom ze juist naar zijn eiland komen...



De indringers zijn misdadigers, die op de vlucht zijn voor de justitie. Ze hebben dit kleine eilandje als schuilplaats gekozen. Kaynau en zijn volk zijn gevangenen in hun eigen dorp!



Het is maar goed dat ik me dit paradijsje nog herinnerde uit de oorlog! Hier zullen ze ons nooit!

Omdat het absoluut onmogelijk is de politie te waarschuwen, moeten de inlanders hun ongewenste gasten wel gehoorzamen.



Dus dit is de beste zwemmer van jullie eiland, he? We zullen eens zien wat je kunt! Ik wil parels.. Een heleboel van de mooiste parels!

Zorg dat je een paar mooie grote vindt, Kaynau. En, denk er aan... ontsnappen kun je toch niet! Het dichtstbijgelegen eiland is minstens acht kilometer hier vandaan! Ha-ha!



Maar Kaynau is vastbesloten dat deze mannen hun straf niet zullen ontgaan... Hij besluit het onmogelijke te proberen!

Ik MOET het andere eiland bereiken! Mijn volk moet weer vrij en gelukkig zijn!



Verscheidene minuten verstrijken en de boeven beginnen achterdochtig te worden..

Ik vertrouw het niet, baas. Dat joch probeert naar het volgende eiland te zwemmen!

Dat zal hem nooit lukken! Start de motoren! Volle kracht!



Kaynau heeft een grote voorsprong, maar hij weet dat hij die niet lang zal houden...

Oei! nog even en ze hebben me te pakken, als ik ze niet te slim af ben tenminste...



Daar is-ie!

Die hebben we zo, wacht maar!



Kaynau's plan lukt! Nu helpen de achtervolgers de achtervolgde!

Ze moeten wel naar me blijven zoeken. En zonder dat ze het weten brengen ze me precies waar ik zijn moet!



Misschien is hij verdronken!

Ik weet het niet.. maar we komen te dicht bij dat eiland. En daar is politie! We moeten zo gauw mogelijk terug naar Monau!



Kaynau alarmeert de politie van het eiland en ze gaan terug naar Monau met een plan..

We waren al gewaarschuwd dat ze hier in de buurt moesten zijn... maar we kunnen ze niet vangen, want hun schip is sneller dan het onze. Maar als we de boot onklaar kunnen maken...



Je weet wat je te doen staat, Kaynau. Wees voorzichtig! Veel geluk!



Het plan werkt prachtig. De boeven kunnen niet weg... en de politie komt dichterbij..



Kaynau voert zijn opdracht goed uit. Als de motoren van de boot gestart worden, zal de schroef zich vastdraaien in het touw...

Er is iets niet in orde! Ik kan het schip niet op gang krijgen!

Stomme ezel! Schiet op! Ze zijn al vlak bij!



De misdadigers zijn gearresteerd. Kaynau heeft er voor gezorgd, dat zijn volk bevrijd is van de misdadigers en weer in vrede en geluk kan leven!

Je hebt je kranig gedragen, Kaynau!

Toch denk ik niet dat ik nog eens zo'n zwemtochtje naar uw eiland ga maken, meneer. Ik ben verschrikkelijk moe!



DUIKERS ONTDEKKEN NIEUWE WERELDEN

'Grot-duiken' is een nieuwe, in ons land helaas onbekende en onmogelijke sport, die een grote aantrekkingskracht uitoefent op avontuurlijke duikers. Want zij kunnen nieuwe werelden betreden...



Alleen ervaren zwimmers, voorzien van goede uitrustingen, kunnen het grot-duiken zonder levensgevaar beoefenen. Het gevaar van verdwalen is groot en daarom wordt grot-duiken, evenals bergbeklimmen, praktisch uitsluitend in groepsverband gedaan.



Tal van onderaardse grotten zijn al door duikers betreden en in kaart gebracht. Met behulp van deze kaarten kunnen ook andere duikers de door het water bedekte ingangen tot deze geheimzinnige werelden vinden. Maar de meeste van deze uitgestrekte onderaardse gewelven zijn nog nooit door mensenogen aanschouwd,....

HET ZOEKEN GAAT DOOR.....

De bodem van de zee is wel eens vergeleken met een gigantisch museum. Ontelbare schepen zijn in de loop van tientallen eeuwen vergaan en men kan zich nauwelijks voorstellen welk een overstelpende rijkdom aan schatten de zeebodem moet bevatten.. Geen wonder dat er steeds weer pogingen worden gedaan iets van deze verloren rijkdommen op te sporen..



In de Middellandse Zee en langs de kust van Skandinavië wordt ook door amateurs veel naar oude wrakken gedoken. In het algemeen gebeurt het maar zelden, dat zij iets vinden, maar de sportieve spanning van het zoeken is op zichzelf voor hen reeds ruimschoots voldoende.



In de loop der tijden zijn veel boeken en officiële stukken over scheepsrampen gepubliceerd. De serieuze zoeker naar onderzeese schatten en wrakken kan daaruit leren waar zijn jachtterrein ligt, al zal hij spoedig leren, dat de kans op sukses heel klein is!

